



## NEWS

6.3.2016

1 / 2016 - # 177

### ORDFÖRANDES HÄLSNING

Bästa Ärkedjäknar,

En storslagen fanfar för stödföreningens stundande årsmöte. Jag uppmanar er alla att komma till Braheauditoriet sista mars och diskutera kommande verksamhetsplan och annat skoj.

BÄD är en stödförening för BD. BÄDs uppgift är att ekonomiskt och i aktiv handling hjälpa BD att upprätthålla kontakten och sammanhållningen bland forna sångare, och förverkliga initiativ värdiga studentmanskören vid ÅA. BÄD söker fylla sin uppgift genom att sammanföra medlemmarna till möten och andra sammankomster, och hålla medlemmarna underrättade om vad som är på gång inom BD. Så har kloka bröder före oss formulerat våra stadgar. Maila Niclas att ni kommer, så kan vi bättre förutse mängden möteskaffe och smått tilltugg.

För min egen del vill jag tacka alla som deltagit i styrelsearbetet för trevliga effektiva möten, skype- och epostmöten, telefonsamtal, allt samarbete, goda idéer och förslag, alla konstruktiva kommentarer, utträttade ärenden och genomförda projekt under det verksamhetsår som var. Speciellt tack till sekreterare Niclas som har koll, liksom skattmästare/researrangör Johan, som har alla koppar i skåpet också han. Kurre som dirigerade i Stockholm, tack. Tack till i tur avgående vice ordförande Johnny, som bl.a. ordnade Julfesten på Gado och hämtade mig från Kuppis station i sin nya BMW. Sorg var det när Kalle Sallner dog. Tack till Investeringsnämnden. Tack till Brahe Djäkna, som är orsaken till att vi har blivit Ärkedjäknar.

Vi ses på årsmötet!....

*Henrik Lillhannus (BÄD ordförande)*

### KALLELSE TILL BÄD-ÅRSMÖTE 31 MARS I ÅBO

Styrelsen sammankallar härmed Brahe Ärkedjäknar r.f:s medlemmar till stadgeenligt årsmöte som denna gång hålls i Braheauditoriet på Sibeliusmuseum i Åbo torsdagen den 31 mars med start kl 18:30. Mötesdeltagarna kommer även att bjudas på nåt smått tilltugg i samband med årsmötet. Följande punkter ingår på mötesagendan:

- **Stadgeenliga ärenden i enlighet med paragraf 16**
- **Godkännande av arbetsordning för Brahe Ärkedjäknars Investeringsnämnd**

Medlemmar som önskar att delta i årsmötet ombedes anmäla sig senast den 25 mars antingen per epost till [sekreterare@brahearkedjaknar.org](mailto:sekreterare@brahearkedjaknar.org), eller direkt per telefon tel: 0400-627 953. Det finns möjlighet till samordnade transporter från regionerna. Meddela om ditt intresse för detta i samband med anmälan så koordinerar vi transportbehovet.

*Niclas Backman (BÄD sekreterare)*

## MARIEHAMNSKVARTETTEN SAMT OD'S VETERANER I MARIEHAMN

BÄD har fått en inbjudan att medverka i ett verkligt trevligt evenemang: Att sjunga tillsammans med Mariehamnskvartetten och veteraner från Orphei Drängar under ledning av ingen mindre än Håkan Sund! Den gemensamma konserten går av stapeln i Mariehamn söndagen den 5.6. och evenemanget fortsätter med sång på Sveriges Generalkonsulat den 6.6.

*Preliminärt program i korthet:*

*Sö 05.06 2016:*

*ca 14.30: Ankomst med eftermiddagsfärjan (ca 14.00-14.30)*

*15.00 – 17.00: Övning/ar*

*18 el 19: Konsert och sitz*

*Må 06.06:*

*Dagen: Fri för utforskning av öriket ...*

*Kvällen: Sång på Svenska konsulatet*

Med anledning av denna inbjudan så önskar BÄD-styrelsen nu utreda huruvida det bland föreningens medlemmar finns ett tillräckligt stort intresse för att åka dit som en BÄD-kör. Alla som känner på sig att de vill och har möjlighet att delta i detta evenemang ombedes härmed att göra en intresseanmälan senast den 15 mars till BÄDs skattmästare Johan Berg (epost: skattmastare@braheardjaknar.org alternativt tel: 050 - 324 4040).

## BÄD – CERTAINLY VERY GOOD

På senhösten 2015 berättade Brahe Ärkedjäknars bulletin att man planerar en körresa till Stockholm med en konsert i Finska kyrkan 22-24 januari 2016. Intresserade ärkedjäknare kunde göra en preliminär anmälan om deltagande. Minnen från Dorpatresan dök upp, en del tokroliga, en del sorgliga efter bröders bortfall ur sångarleden men också relativt oklara minnen... Det händer så mycket på våra vidsträckta resor.

Först vill man kontakta sina viktigaste vänner och försäkra sig om att man inte är den enda trevliga på en eventuell resa. Så småningom bekräftar BÄDs bulletin i realtid vilka som anmält sig och man kan vara säker på att en representativ hop kommer att åka till Stockholm. Minnen från fornstora dar växer fram. Trevliga minnen, delvis bortglömda i vår hetsiga värld. Här vill man tacka reseledaren Johan Berg som hade tålamod med alla närgångna frågor och hela tiden höll oss underrättade om deltagarnamn och stämfördelningen. Den första gemensamma övningen hölls i Åbo inför BD:s och Floras adventskonsert. Nästa övning hålls först 22 januari i MM:s lokal strax före avresan mot Sverige.

När den dagen kom avreste bröder från Pargas och Åbo med egen buss mot Helsingfors. Tom Österlund hade förtjänstfullt skött arrangemangen. Döm om vår förvåning när bussen stannar vid begravningsplatsen i Åbo och vägrar röra på sig. Bakbromsarna hade frusit fast i den föränderliga temperaturen. Vår pålitliga chaufför lyckades dock snabbt få tag på en liknande buss där alla hjulen rullade samtidigt åt samma håll. Något försenade till övningen men vid gott mod. Huvudstadssångarna såg surt på oss.

Efter en kort uppsjungning kunde vi konstatera att 40-mannakören hade ett fint sound – en vackert klingande tenoravdelning och en mjuk, varm och manlig bas garanterande en lyckad resa. Utan vår erfarna dirigent, från tidigare konserter meriterade Kurre Långbacka, hade projektet varit haltande. Om inte otänkbart. Det blev småningom dags att äntra en buss som körde oss till Siljas stolta fartyg Serenade. I terminalen blev vi indelade i par som skulle kampera ihop under hela resan. Den stora odysseen hade börjat.

Ett glas vin i *Promenade* baren och vi söker oss till fortsatt övning i, som det visar sig, Nordens sämsta akustik. Ett konferensrum med heltäckande matta och lågt plåttak. Hade vi inte redan sjungit i MM:s lokal och hört den fina klangen i kören tror jag man hade vänt åter till Pargas! När programmet hade slipats en stund började kroppen ropa efter mat och dryck. Åtminstone det senare. Eftersom någon gemensam måltid inte planerats fick envar bestämma var han äter. Den som valde *Happy Lobster* (kan en kokt hummer vara lycklig?) gjorde ett gott val skulle vi snart märka.

Vi var kanske en halv kör som bänkade sig i fiskrestaurangen och strax var drycker och mat framdukade. I samma restaurang satt en ljudlig hop unga män som tog sig ton eller egentligen toner, för oss obekanta toner. Och de tycktes trivas med sig själva. Snart visade det sig att de var teknologer och vänligt sinnade. För oss blev det aktuellt med snapsvisa och våra finska vänner ville också sjunga en sådan. Mera visor, mera snaps och vi blev bjudna på Aalborg av ungdomen. Hastigt fylldes salen av vår resterande kör och en allt större publik. Sångerna blev många, snapsar sjönk och så också första basen. Men det hörde vi inte längre i vår hänförelse. Duktiga dirigenter. Kvällen blev oförglömlig och kanske nyttig. Ytterligare övning och denna gång inför publik.

Stockholm visar oss sin grå sida, plusgrader och fukt, snöslask och hastande människor. Busskusken som för oss till Sjöfartshotellet är inte uppdaterad när det gäller Slussens ombyggnad. Vi åker i samtliga tunnelgångar som någonsin byggts eller grävts. Till slut gör kusken ett osvenskt beslut, en högersväng i förbjuden riktning. Vi är framme och får deponera bagaget innan vi till fots skall bege oss till konsertkyrkan invid Slottet. Inte särskilt lång promenad men gärna hade vi nog betalt litet till för en egen buss för hela vistelsen. Vi blir upplysta om att Slussen skall utraderas för gott. Dess dåliga rykte poleras och trafikleder gömmas under vackra byggnader. Kanske det för oss otrevliga begreppet ”en finne igen” begravs?

Kören blir fulltalig i kyrkans övningslokal. I Sverige bosatta bröder sällar sig till kören, bland dem Peter Lång, mycket välkommet tillskott. En god övningsstund i väntan på att inta lunch och därefter installera sig på hotellet, klä sig för konsert och promenera tillbaka igen. Man äter var man vill. Halva kören vill äta i restaurangen *Zum Franziskaner* grundad 1421. Stockholms äldsta restaurang, på Skeppsbron, mitt emellan hotellet och konsertplatsen förser oss med stor pyttipanna och 1 liter gott öl. Något varje sångare med självaktning bör veta är en förutsättning för stödet som kontrollerar tonträffning och -bildning. Tro mig.

Vi gör sound check i kyrkosalen och drar oss därefter tillbaka i kulisserna. Till vår stora förvåning är kyrkan fullsatt vid utsatt tid klockan 17. Många sverigefinnar har hörsammat kallelsen. Forna Floror och Djäknar, också en åldrig djäkne, stolt bärande lilla sångarmärket i första raden. Det är bäddat för en fin kväll. Och kvällen blir en lyckad sångfest. Tomi Björkman gör bejublat solo i Den store hvide Flok. Kören speglar sig i sin egen glans, intet öga är torrt. Men nog svalget. Visst är vi självbelåtna, det är en förutsättning för god manskörssång... Konserten får ännu större värde av Kurre repliker mellan numren. Trots att det finns programblad, som dessutom tar slut och hastigt reproduceras av vår charmiga vaktmästarinna, kan man tillföra stämningen ett stort plus med aktuellt mellansnack. Det blir extranummer och publiken är glad och nöjd.



*BÄD-Stockholmskören på plats i Finska kyrkan*

En förutsättning för lyckade arrangemang på främmande ort är kontakter som utnyttjas obarmhärtigt till egen fördel. Man anar att vår inbjudan till Finlands ambassadörsresidens på Västra Trädgårdsgatan efter konserten är ett praktexempel. Vi promenerar från kyrkan i bekanta kvarter och kliver in hos ambassadörsparet Irmeli och Jarmo Viinanen. Ambassadören Jarmo tillträdde sin post i augusti 2014 efter att ha varit Finlands ständige representant vid FN sedan 2009. Statsvetare från Åbo Universitet men även studier vid Akademin. Värden välkomnade oss på ett varmt sätt som fick oss att känna att vi var väntade och hjärtligt välkomna. Och varför skulle vi inte tro att det var just så. Paret deltog naturligtvis i konsertpubliken i kyrkan. Den dyrbara kontakten denna gång var att Irmeli är Kenneth Bergroths svägerska. Världen är liten.

Vi bjuds på en vackert utstuderad buffé, enkel och smakfull. Betjäningen ser till att vinet flödar. Sällan har det skummande vid ankomsten smakat så "vila vid denna källa". Placeringen var fri vid mindre bord. Vaktmästarinnan och hennes kollega från kyrkan var inbjudna. Värddinnan hade under årens lopp som first lady bekvämt tagit sin roll och delade sina gracer jämnt. När serenaden till värddinnan angavs av Kurre, kände man att den sången satt perfekt. Men visst fick vi tuta på med riktig karakör, utan att varna grannarna. Avskedet tog sin tid då den observanta serveringen hade placerat ut öppnade vinflaskor på strategiska ställen. Vi erfarna epikuréer förstod att det är ett sätt att bli av med oss.

Ut i natten och fukten. DI och Sommelieren Tage Neuman visste att grannskapet var fyllt av fina vinrestauranger. Så fann vi oss mitt i allt hos Jenny som nyligen öppnat sin *Sthlm Wine Bar*. Tage skötte om vinvalet och berättade om vinerna, Jenny förförde oss. En god arbetsfördelning. Vardera skötte sina uppdrag med goda betyg. Smakar det så kostar det, visserligen var förförelsen gratis men de goda vinerna kostade pengar. Så småningom drog vi oss till hotellet. Där finner man de bröder som inte litar på restauranger ute på stan. Jag tror att alla var ganska tillfreds. En sängfösare tog man kanske...

Söndag morgon, fritt program. Tro mig, några besökte Fotografiska Muséet, vad de övriga gjorde vet vi inte. Visst fanns det vinkällor, även fällor. Bröder åkte hem på olika sätt, i olika väderstreck. Lika vemodigt som alltid att skiljas igen efter en intensiv musikupplevelse. Så har det alltid varit, det hör till konceptet. Kanske därför ses vi igen. Det finns många bland oss som saknar goda sångarförmågor från tidigare resor. Vi lever alla vårt eget liv med prioriteringar som vi själva gör. Men minns! Det är roligt att sjunga, för att citera den gode Börje, som vi alla saknar.

Ett stort tack till BÄD-styrelsen. Henrik Lillhannus med medhjälpare, Kurre för ditt ledarskap, alla bröder som gjort långa resor för att vara med, Jarmo speciellt. Alla oss. Vill Gud, ses vi i Mariehamn 5-6.6 detta år hos MK och OD:s seniorer.

*Rolf 'Fili' Strömsten, I bas*